

## GUDS PLAN A ÄR INTE TVIVEL UTAN TRO 2020 04 19

Joh 20:24-31

### Läs först texten!

Av texten framgår att tvivel är inget hinder för Jesus att möta en människa men att tro är något han föredrar. Jag återkommer till det.

Av de fyra evangelisterna är det Johannes, tillsammans med Lukas, som ägnar mest utrymme åt uppståndelsen och tiden därefter. Matteus ägnar 20 bibelverser åt uppståndelsen, Markus 20 verser, Lukas 53 verser och Johannes 56 verser.

Lukas har berättelsen om Emmausvandrarerna som tar upp tvivel kring uppståndelsen och Johannes tar upp lärjungen Tomas tvivel.

I vår text berättar Johannes varför han skrivit sitt evangelium: för att läsarna skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att de genom att tro skall ha liv i Jesu namn.

Ordet tvivel, eller tvivla, förekommer en handfull gånger i Bibeln. Tvivlet framställs aldrig som ett normaltillstånd eller som något som räcker till. Det är tro som hålls fram i Bibeln. Ändå förekommer det ganska ofta nu för tiden att människor framhåller tvivel och sökande som ett slags ideal medan att ha funnit eller ha visshet framställs som fanatism.

Men Bibeln uttrycker ändå en barmhärtighet över tvivlet och tvivlaren. Det ser vi på Jesu handlande med Tomas i texten. Också Judas, bror till Jakob och till Jesus, skriver i sitt brev: *Mot dem som tvivlar ska ni vara barmhärtiga.* Jud 1:22

Johannes har en speciell struktur i sitt evangelium. I vår text skriver han om dessa tecken som har upptecknats, alltså som han berättat om. Vi förstår att Johannes menar att Jesus gjorde många tecken, men Johannes berättar om sju tecken i sitt evangelium. Dessa sju tecken gör Jesus i de elva första kapitlen. Från kapitel 12 börjar Jesus sin vandring mot korset och allt handlar sedan om det.

Tecknen var för att vi ska tro på Jesus och ha liv i hans namn. **Ett** tecken, det sjunde och sista, handlade om att Jesus har våra liv och vår död i sin hand. Han väckte Lasaros till liv i kapitel 11. Tomas hade sett hur Jesus hade liv och död i sin hand, men Tomas hade glömt – eller han kunde inte tro - när han själv var en part i målet, en mottagande part. För min skull, för din skull.

Så säger Tomas det som man får höra ibland, tvåtusen år senare. ”Om Jesus bara kom och stod här framför mig nu så skulle jag tro.” Jag har aldrig sett det fungera med människor som jag har mött. Han stod framför så många nere i Israel för tvåtusen år sedan och långt ifrån alla trodde fast de såg och hörde. Men Jesus hörsammar tydligt Tomas här. En vecka senare kommer han, genom låsta dörrar, och säger igen det han sa på påskdagens kväll: *Frid åt er alla.* Han hade ju sagt det och andats helig Ande på dem. Så får Tomas röra vid Jesu sår och se dem medan Jesus uppmanar honom att inte tvivla utan tro.

Kampen i en människa mellan tvivel och tro ligger oftast inte i att förstå, eller förstå. Min egen lilla erfarenhet och bibelordet säger att kampen handlar om att fatta beslut, att vilja. Ja, Jesus, jag tror, hjälp min otro. När Petrus skulle gå på

vattnet till Jesus så handlade det inte om att förstå eller förstå. Det vet ju alla att det är omöjligt att gå på vatten. Petrus hade bara att bestämma sig, fatta ett beslut att agera på Jesu uppmaning. ”Kom!”

Vi kanske tror att det var enkelt för Petrus och Johannes efter pingsten, att predika, bota sjuka och agera i en fientlig omgivning. Jag tror att dom fattade beslut varje dag om att leva Guds rike mitt i ett annat rike. Det fattades beslut.

Vad brottas du med? Guds och Jesu existens? Om Jesus har uppstått? Om du platsar i Guds rike? Du kanske brottas med din kallelse, vad som ska bli ditt liv resten av livet. Du kanske tvivlar på församlingen med alla sina fel och brister. Jag lovar, vad du än tänker om din församlings fel och brister så är det ingenting jämfört med församlingen i Korint, beskriven i Bibeln.

Du behöver inte vara rädd för tvivel eller för dina frågor. Men Jesus sa till Tomas: *Tvivla inte, utan tro.* Och så sa han: *Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.* Du behöver inte vara rädd, Jesus kan och vill möta dig ändå.

Men gör inte tvivlet och frågorna till normen i ditt liv. Sök inte frågorna, sök svaren. Jesus är inte frågan, han är svaret. Det är fint att vara en sökare men det är bättre att ha funnit ett svar.

Har då jag inga frågor eller tvivel i mitt liv? Jo, absolut. Jag brottas med saker i mitt liv. Jag har sår i mitt liv. Jag räcker inte till på alla områden, och jag misslyckas ofta. Så är det i mitt liv, men det är inget att visa upp. Det kan göra mig ödmjuk och göra att jag har förståelse för andra i samma situation. Men jag har fattat ett beslut. Jag vill tro. Jag tror, hjälp min otro. Jesus är mitt svar, han är min styrka, han är det jag inte är. Och han är allt det **i mig**. Släpp taget om dig själv och grip tag i Jesus. Det är det som är tro.

Johannes skrev sitt evangelium för snart 2000 år sedan. Han skrev om märkliga tecken och under som Jesus gjorde. Han skrev för att du och jag, som läsare, skulle tro att Jesus är Messias och att vi skulle ha liv i hans namn. Han skrev inte för att väcka frågor, han skrev för att väcka tro i oss. Låt det ske, låt Jesus göra det i ditt liv. Släpp taget och låt det ske. Nu.