

Psaltaren 23 – Herdens väg med oss 2004 04 25

I den här välkända psaltarpsalmen finns två allegorier, två liknelser eller bilder kan man säga. Först är det Herden och sedan är det festen.

Det handlar om trygghet och det handlar om vad som väntar oss som tillhör Herren Jesus.

Det finns både likheter och skillnader mellan oss människor och riktiga får.

Likheter är t.ex. att vi står under herdens vård och våra liv ligger bokstavligt talat i hans hand. En stor skillnad mellan oss människor och fåren är att du och jag kan själva bestämma om vi vill leva våra liv under herden medan ett får inte har något alls att säga till om i den vägen.

David skrev den här psalmen troligen i unga dagar, medan han fortfarande var en herde. Vi vet inget om datering men innehållet knyter ju an mycket till hans unga liv. Det framgår ju här, men också i Samuelsböckerna och Första Kungaboken att David var trygg i sin relation med Gud. Han var trygg och tacksam över relationen. Låt oss fundera lite grann över de sex verserna i psalmen.

1. *Herren är min Herde, ingenting skall fattas mig.*

Man skulle ju också kunna säga, kanske som ett får: Jag fattar ingenting, men Gud är god mot mig.

2. *Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten.*

När jag vilar verkar Jesus i mig. David kände inte Jesus men det gör vi. Jesus säger att han är den gode herden och han bor i oss med sin Ande.

3. *Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära.*

Jesus är som en kraftledning för oss - kraftledning, kraft och ledning ger han oss efter sina löften.

4. *Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och stav gör mig trygg.*

En skyddande närvaro. Jesus är vårt skydd. Paulus skriver i Romarbrevets 8 kapitel: *Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.*

5. *Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden.*

En rikedom i den helige Ande. Oljan är en symbol för den helige Ande. Han smörjer våra huvuden och fyller vår bägare till brädden.

6. *Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.*

Detta hoppet sviker aldrig. Vi är inbjudna till fest, till bröllopfest. Vi har något att se fram emot, något som aldrig sviker.

I första halvan av psalmen beskrivs herden, Jesus. Det står HAN. I den andra halvan tilltalas herden, Jesus, med ett DU. Jesus är ingen teori som man kan behandla som bara en HAN. Jesus vill vara ett DU för oss, dvs. en person som vi har en relation till och som vi förhåller oss till på ett personligt plan.

När Jesus dog på korset så rämnade förlåten i templet. Alla fick en egen, personlig, relation till Gud och fritt tillträde till hans heliga tron. Just nu är det Sonen, Jesus, som sitter på den tronen. Det är Jesus som har all makt, som han själv säger i Matt 28. En dag ska han lämna tillbaka makten och herraväldet till Fadern.

Så han som är Kung klarar av att samtidigt vara den gode Herden. Han är Herre och han har omsorg om dig och mig på samma gång.

Det är därför vi kan säga med kung David: Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Och skulle vi läsa fel, så att vi läser: Herren är min herde, jag fattar ingenting, så gör det inget för vi är ju får i hans jord. Det är inte vi som borgar för vår plats hos honom. Det är Jesus som borgar för det med sin helige Ande.

Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden.

Så var glad, för Kristus lever. Han är uppstånden. Han är din herde och han älskar dig oändligt mycket.

Herren är din herde, ingenting skall fattas dig.

Amen.