

**Joh 17:9-17**

Jag får ofta höra att det känns tryggt och bra om jag sagt att jag ska be för någon. Det finns generellt bland kristna en stor tillit till bönen möjlighet och makt. Jag tänker nu: om människor känner det tryggt att JAG ber för dem, hur ska det då inte kännas när de får veta att Jesus bad för oss en gång och att Anden ständigt manar gott för oss inför Fadern?

Detta får vi ha som en grund för våra var dags liv. Bönen, en trygg plats att utgå ifrån, en följeslagare i vardagen och en som manar gott för oss i himlen.

Jesus innesluter så mycket i sin översteprästerliga förbön för oss. Den kallas så, den bön han ber för oss i Joh 17. Översteprästen representerade ju hela folket en gång om året, på Försoningsdagen, då han gick in i det allra heligaste och sonade folkets synder så att de hade sina namn skrivna i Livets bok ännu ett år. På samma sätt kommer Jesus inför Fadern och representerar, eller talar för, allt Guds folk – alla lärjungar – alla född på nytt. Du och jag som kristna finns med i den skaran.

Ordvändningarna i bönen blir ibland lite omständliga och därmed svårförståeliga. Det är mycket om att sonen och Fadern är ett och att vi ska vara ett.

Jag vill därför ta fatt i endast ett par saker i bönen. Jesus säger: *Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen.*

Vi har fått Guds Ord, på olika sätt, med förståelsen att vi har något att hålla oss till. För mig betyder det att jag får känna trygghet och tröst när det blåser omkring mig. Det betyder också att jag vet hur jag ska förhålla mig i moraliska och etiska frågor. Och det betyder att jag vet att Gud har en del förväntningar på mig, t.ex. att jag ska älska min nästa som mig själv. Jag förstår också att när det gäller moralen och etiken, så kan det ibland gå stick i stäv mot samhällets värderingar. Därav orden om att världen har hatat oss/hatar oss.

Något annat från Jesu bön som jag vill kommentera är: *Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen.*

Vi lever i en värld som inte känner Gud och inte har Guds värderingar. Därför blir det ibland spänningar mellan människor i allmänhet och kristna. Vår uppgift är inte att framhålla en åsikt hela tiden eller att provocera. Däremot, när situationen ges oss, ska vi relatera till Ordet. Honnörsordet i detta sammanhang är kärlek. Vi vinner inte människor för Jesus genom att tala om för dem att de lever fel. Men ibland behöver vi ändå göra det som ett steg på vägen. Låt den helige Ande leda dig på det området. Vi vinner människor genom att de får möta den levande, kärleksfulle och allsmåttige Jesus.

Om världen hatar oss så är det för att de hatar Jesus. Men Jesus ber att vi ska bevaras för det onda. Ser vi ut över världens kristenhet så kan vi dra slutsatsen att

det inte betyder att vi slipper lidande. Däremot betyder det att vår plats hos Gud är ohotad, vad som än händer i jordelivet. Din plats i himlen kan ingen ta ifrån dig. Jesus säger också att vi inte tillhör världen. Du tillhör inte världen. Hur känns det? Hemlandssångerna är nästan bortglömda. ”Jag är en gäst och främling som mina fäder här.” Sv Ps 322:1

Under många år nu har kyrkan i Sverige vinnlagt sig om att betona att den är en del av världen. Ett uttryck som används är ”först människa, sedan kristen”. Jag förstår välviljan i uttrycket, men man tappar dimensionen av att vara född på nytt, att vara en ny skapelse. Den dimensionen är mycket tydlig i Nya testamentet.

Därför: som kristen tillhör du inte världen. Du tillhör himlen. Världen som vi känner den är förlorad. Mänskligheten är förlorad. Det finns en räddning. Gud har öppnat en dörr. Den heter Jesus. En del tycker att kristendomen är snål som bara erbjuder EN dörr. Hur kan man tänka så? *Ty så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom skall inte gå under utan ha evigt liv.* Det är inte snålt, det är generöst och kärleksfullt av vår Gud.

Sist i vår text ber Jesus: *Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning.*

Helgelsen är ett nästan bortglömt begrepp. Helgelsen handlar om att i umgänget med Jesus bli alltmer lik honom. Kan man bli det? Allt beror väl på hur fint eller grovt man mäter. Men processen bör finnas i våra liv. Det handlar inte om att bli ”en bättre människa”, det handlar om att upptäcka nåden och bli ödmjuk och tacksam. Upptäck korset. Upptäck hur korset fyller dig med glädje och tacksamhet, hur mycket Gud älskar dig och vill dig allt gott. Fyll din tid och dina tankar med korsets goda. Då kan du leva i det och också förmedla det till andra.