

## Frälst Försonad Pånyttfödd Rättfärdiggjord och sedan? 2020 06 14

### Text: Matt 18:21-22

Nu har jag under fyra söndagar talat om att Gud har gjort allt som behövs för att vi ska ha det rätt ställt med Gud. Han har gjort, gett och vi får ta emot i tro. En del tycker att det här är jobbigt, att man inte behöver prestera för att få Guds gillande. Dessa frågor var bland de allra viktigaste för Paulus. Men var lugn, det finns gott om möjligheter att tjäna och prestera i Guds rike. Ett ordspråk i sammanhanget är: Goda gärningar gör dig inte till en kristen men en kristen gör goda gärningar. Ett exempel är att kunna älska och förlåta varandra. **Vi läser Matteus 18:21-22.**

Många av oss tycker nog att Jesus överdriver här. Vi kan också läsa vad han skriver i Luk 17:3-4: *Var på er vakt! Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han syndar mot dig sju gånger om dagen och kommer tillbaka till dig sju gånger och säger: Jag ångrar mig, så ska du förlåta honom.*

Överdriver inte Jesus? Vad har han fått sådana siffror ifrån? I 1Mos 4 kan vi läsa om Lemek. Han var barnbarns barnbarns barn till Kain. Om honom läser vi i verserna 23-24: *Lemek sade till sina hustrur: "Ada och Silla, hör på mig! Ni Lemeks hustrur, lyssna till mina ord: Jag dödar en man för ett sår och en ung man för ett blåmärke. Om Kain blir hämnad sju gånger, blir Lemek det sjuttiosju gånger."*

Var det kanske från detta yttrande som Jesus hämtar sin tanke om att förlåta sjuttio gånger sju. Jesus är inte ute efter ett visst antal. Han vill balansera upp Lemeks uttalande om hämnd som gavs alldeles efter syndafallet och därmed som en direkt konsekvens av syndafallet.

Syndafallet bringar fram omåttlig hämnd i människan medan Jesus bringar fram oändlig förlåtelse i människan, alltså i den människa som låter sig förvandlas, försonas, frälsas, pånyttfödas och rättfärdiggöras genom Jesus.

Här kanske du, som jag, upptäcker att vi har en verklig utmaning i våra liv. Vi fick ett nytt liv av nåd. Nu ska det livet levas. Förlåtelsen är bara ett av många exempel på ett nyskapat hjärta som slår det nya livets slag. Det kristna livet saknar inte utmaningar. Det saknas inte utvecklingsmöjligheter. Det saknas inte tillfällen att lära, att mogna, att växa. Eller snarare låta Jesus växa i oss.

Det finns som sagt många utmaningar för oss. Stå tillbaka för andra, vara de andras tjänare, låta nåd gå före rätt. Berätta om Jesus, be för varandra och andra, söka Guds vägledning för vardagen, låta sig uppfyllas av Ande, söka de andliga gåvorna och främst profetians gåva.

Kan du känna att det kristna livet utmanar vår mänskliga natur?

"På frukten ska trädet kännas", heter det ju. Det betyder att våra liv ska levas så att Jesus blir tydlig i oss. Det är lätt att tänka att där är inte jag. Jag räcker inte till, jag

är för egoistisk. Jag är nog inte en riktig kristen. Om du tänker så, så vill jag påminna om Paulus resonemang i Rom 7:15-24: *Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Och om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda: att det onda finns hos mig. I min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Jag arma människa! Vem ska rädda mig från denna dödens kropp?*

Det är lätt att känna så och att fastna i den tanken. Vet du att Paulus skriver *jag, mig, mitt, min och mina* 36 gånger i den här textmassan. Vilket navelskåderi. Antingen ser man bara eländet i sig eller så kanske man tackar Gud för att man är så förträfflig. Här uttrycker Paulus eländet. Men i följande vers får han syn på Jesus Kristus, och det blir svaret. *Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre!*

Det är alltså inte du som är svaret på dina frågor eller din otillräcklighet, det är Jesus. Många kristna i världen som har hittat Jesus som svaret får lida både smälek, tortyr och död för det. Paulus skriver i Fil 1:21: *För mig är livet Kristus och döden en vinst.* Vidare skriver han i Gal 2:20: *nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.*

Så du ser att kristenlivet är fullt av utmaningar och kan vara riktigt spännande. Guds kärlek kan vi bara ta emot men konsekvensen av att vara fylld av hans kärlek är omvälvande och aktivt.

Goda gärningar gör dig inte till en kristen men en kristen gör goda gärningar.

Vad är kristen mognad? Det är att alltmer vara uppfylld av Jesus, i tanke, sinne, längtan, vilja osv. Det är att låta honom komma fram och själv stå tillbaka. Hur gör man? Svaret ligger i umgänget med Jesus.