

Text: Ef 2:1-10

Vad vi är och har i Kristus? Detta är ett gigantiskt ämne som inte täcks in i en enskild predikan. Därför får denna predikan vara en generell och principiell utläggning om vad vi är och har i Kristus.

Som utgångspunkt ska jag läsa **Efesierbrevet 2:1-10**.

Bibeln säger mycket om vad vi är och har i Kristus. Jag hittade en lista på fyrtiofem bibelord som talar om detta. Den bifogas efter den skrivna predikan.

Efter predikningarna om försoning, frälsning, rättfärdighet och pånyttfödelse kan vi förstå att vi är nya skapelser, födda på nytt, och i Jesus Kristus är förutsättningarna för våra liv helt annorlunda. Det är alltså **I JESUS KRISTUS**. Om vi tar Jesus på orden i allt han säger så blir det faktiskt ett helt annat liv att leva. Är det möjligt?

Jesus sa att ”allt är möjligt för den som tror”. Markus 9:23

Jag vill fokusera på två verser i Efesierbrevets andra kapitel, verserna 5 och 10.

Vers 5 säger att Gud har gjort oss levande med Kristus. Vi är också uppväckta och satta med Kristus i den himmelska världen. Detta handlar om vår identitet och kvalitén på våra liv. I ödmjukhet får vi se på oss själva som himmelska varelser. Det betyder inte att vi här och nu är utan synd men att vi kommer att bli det och att vi får leva ut den identiteten redan nu – i ödmjukhet.

Vad betyder det att vi är levande med Kristus och att vi är satta i den himmelska världen med Kristus? En gång, för rätt många år sedan, fick jag följa med en VIP-person på en HIF-match på Olympia. Det innebar att få se matchen från en särskild loge, det innebar att få mat och dricka. Jag hade aldrig kunnat gå dit själv, på mina meriter, men eftersom jag nu var med den här VIP-personen så fick jag åtnjuta alla fördelarna. Allt var i denne persons namn. Vi är satta i den himmelska världen med Kristus. Han är vår VIP-person, och det som gäller för honom gäller för oss. Vi är Guds barn, vi är Kristi medarvingar, allt är möjligt för den som tror. Så är det ”i Kristus”.

Här får vi leva med trons tankar och trons ögon. Vi lever inte i en fantasi. Vi lever i något som redan är och samtidigt inte ännu. Apostlarna kunde se in i det som skulle komma och satte sin identitet där. Ett exempel: Petrus skriver i 1Petrusbrevet 1:3-6: *Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar.*

Petrus insåg ofullständigheten i den här världen men hade på ett personligt sätt redan flyttat in i himlen, med Kristus. Där är också du, i Kristus. Kan du se det? Vill du bekänna det? Vill du låta det forma dig och vill du rikta in ditt liv mot det?

Vers 10 talar om att vi är Guds eget hantverk. Har du gjort tennsoldater någon gång? Eller kanske har du bakat mandelmusslor. Man har en form. I den håller man tenn eller trycker man ut en smet eller deg. Så gjuts något efter formen, en tennsoldat eller en mandelmussla. Det blir som formen. Du och jag är skapade i formen Kristus Jesus. Då är vi ju lika honom, kanske en spegelbild av honom. Mandelmusslan är skapad med en smak och tennsoldaten är skapad med ett vapen i hand. Skapelsen har vissa egenskaper. Du och jag också. Vi är skapade till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.

Det innebär bl.a. att vi behöver inte hitta på egna saker att göra, inte söka människor att hjälpa eller vittna för. Vi behöver söka Gud och säga till honom att vi önskar hans ledning och hans vilja. ”Ske din vilja, tillkomme ditt rike”. Vi behöver förstå att vår tjänst i Guds rike är inget som man utför på sin fritid, när man har ätit sig mätt, när man mår bra, när man har lite tid över. Det är precis tvärtom. Man lever för Guds rike och äter om man hinner, vilar när flödet från Gud tar en paus. Om Gud har fött dig på nytt, nyskapat dig, om han har satt dig tillsammans med Kristus, om han har gett dig sin helige Ande, om han banar vägen för dig och lägger gudsrikesärenden i din väg, vad tänker du då? Skakar du av dig alltsammans eller inspireras du att utforska vem du är och vad du har i Kristus?

Bibeln, särskilt Nya testamentet, är mycket tydligt på de här punkterna. Det är svårt att komma undan och hitta bra ursäkter.

I Markus 3:32-35 kan vi läsa: *Folket som satt omkring honom sade: "Se! Din mor och dina bröder är här utanför och frågar efter dig." Han svarade: "Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?" Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: "Här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor."*

Våga vara den du i Kristus är!

Vem jag är i Kristus

1. Jag är ett Guds barn (1 Pet 1:23)
2. Jag är förlåten all min synd (Ef 1:7)
3. Jag är en ny skapelse (2 Kor 5:17)
4. Jag är den helige Andes tempel (1 Kor 6:19)
5. Jag är räddad ur mörkrets välde (Kol 1:13)
6. Jag är friköpt från lagens förbannelse (Gal 3:13)
7. Jag är stark i Herren (Ef 6:10)
8. Jag är helig och fläckfri inför honom (Ef 1:4)
9. Jag är benådad i Kristus (Ef 1:6)
10. Jag är välsignad (5 Mos 28:1)
11. Jag är helgad (Rom 1:7)
12. Jag har del i hans arv (Kol 1:2)
13. Jag är en segrare (Upp 21:7)
14. Jag är död till synden (Rom 6:2,11)

15. Jag är älskad med en evig kärlek (Jer 31:3)
16. Jag är fri (Joh 8:31-32)
17. Jag är korsfäst med Kristus (Gal 2:20)
18. Jag lever med Kristus (Ef 2:5)
19. Jag följer honom troget (Ef 5:1)
20. Jag är världens ljus (Mat 5:14)
21. Jag är världens salt (Mat 5:13)
22. Jag står fast ända till slutet (1 Kor 1:8)
23. Jag har uppstått tillsammans med Kristus (Kol 2:12)
24. Jag har del i hans natur (2 Pet 1:4)
25. Jag är Guds eget hantverk (Ef 2:10)
26. Jag har allt jag behöver hos Gud (Pil 4:19)
27. Jag har Kristi sinne (1 Kor 2:16)
28. Jag har evigt liv (Joh 6:47)
29. Jag har ett liv som flödar över (Joh 10:10)
30. Jag har vunnit över världen (1 Joh 5:4)
31. Jag har Guds frid (Pil 4:7)
32. Jag kan göra allt genom Kristus (Pil 4:13)
33. Jag sträcker mig mot målet (Pil 3:14)
34. Jag lever genom Andens lag (Rom 8:2)
35. Jag känner igen Guds röst (Joh 10:14)
36. Jag förkunnar hans storverk (1 Pet 2:9)
37. Jag triumferar alltid i Kristus (2 Kor 2:14)
38. Jag är mer än en segrare (Rom 8:37)
39. Jag är en Kristi ambassadör (2 Kor 5:20)
40. Jag är älskad av Gud (1 Thes 1:4)
41. Jag är född av Gud och den onde kan inte röra mig (1 Joh 5:18)
42. Jag är fulländad i honom (Kol 2:10)
43. Jag är Guds ögonsten (Ps 17:8)
44. Jag är fri från fördömmelse (Rom 8:1)
45. Jag är en Kristi lärjunge eftersom jag älskar andra (Joh 13:34)