

Vad är tro för dig?

2020 08 23

Text: Matt 23:1-12

Vad är tro för dig? --- Vad är tro för dig? Tittar man ut över kyrksverige så får man väldigt många olika svar på den frågan. Vad svarar du? Vad är tro för dig?

På Jesu tid såg man också olika på det där med tro. Det framgår ju inte minst av Jesu ord i texten vi nyss läste. Jesus visar med sitt liv på ett sätt att tro som är unikt bland religioner. I Joh 10 talar Jesus om sig själv som en god Herde som ger sitt liv för fåren. Han säger också, i vers 17 att *jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka.*

Vad menar Jesus med det? Jo, han var en person, med position, som ödmjukade sig och lät sig dödas utan att tappa kontrollen över situationen.

Vad är tro för dig? Jag vill påstå att tro är att veta. Men inte på ett intellektuellt eller dogmatiskt sätt. Tron är en relation, kristen tro är en relation med Jesus. Därför kan man veta. Man umgås med Jesus.

Älskar du Jesus? Det kanske är en svår fråga. De som Jesus talar om i texten, de skriftlärdade och fariséerna, de älskade INTE Jesus – de älskade sig själva och sitt sätt att leva sin tro. Det finns andra sätt att älska sig själv än det sätt som de skriftlärdade och fariséerna gjorde. Man kan älska sig själv genom att inte ta någon plats alls i Guds rike, dvs man tillhör en kyrka, man går till gudstjänsten men gör i övrigt inget större avtryck hos sin omgivning utan lever bara sitt eget liv efter egenintresse. Men vi var ju älskade, vi var ju kallade, vi var ju rustade med den helige Ande.

Så hur ska det fungera? Hur ska vi få det att fungera, med tron, med att bära frukt, med att göra goda avtryck i vår omgivning? Vad är hemligheten med att kunna undvika att vara en farisé eller vara en osynlig person? Hur kan tro och liv hänga ihop och vara en del av varandra?

Var medveten om och erkänn din egen otillräcklighet. Var medveten om och erkänn ditt behov av Jesus i din vardag. Var medveten om och bjud in honom i ditt liv varje dag. Tre enkla punkter som man inte behöver kunna utantill men som man kan reflektera över och låta genomsyra ens tankar och vilja.

1 Var medveten om och erkänn din egen otillräcklighet. Själv tycker jag inte att det är så svårt att omfatta den punkten. Är man bara lite ärlig mot sig själv så inser man att så är det. Vill man ha ett bibelord som styrker tesen så kan man läsa Rom 3:23: *Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.* Vad kan missförstås i den versen? Nu hade Jesu motståndare inte tillgång till Romarbrevet då det inte var skrivet vid denna tid som vår text

hör hemma i. Men de läste och kunde skrifterna. Predikaren 7:21: *För det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör det goda och aldrig syndar.* Så är det med det.

2 Var medveten om och erkänn ditt behov av Jesus i din vardag. Det gjorde knappast Jesu kritiker. Men du och jag som kallar oss kristna, för oss är det naturligt och självklart att vara beroende av Jesus. Eller ...? Jesus säger i texten: *en*

är er läromästare och en är er lärare, Kristus. Visst kan och vet vi mycket själva, vi är ju pålästa människor. Men vår kallelse är inte att leva i mänsklig förmåga, den är lagd under synden, utan vi är kallade att leva i den helige Andes kraft – och **det är** Kristus. Vi bör ha den attityden och den bönen i våra liv.

3 Var medveten om och bjud in honom i ditt liv varje dag. Nikodemus var en farisé. Han kom till Jesus en natt (Joh 3) för att han var nyfiken. Han blev en följare av Jesus (Joh 7:50, 19:39), vilket var förenat med livsfara på den tiden. Det är så på många håll i världen idag också. Bjuder du in Jesus i ditt liv? Man behöver göra det ofta. Det spelar ingen roll hur man formulerar sig, han vet vad som finns i vårt inre. Teori och praktik ska överensstämma, det tycker vi oftast är bra. Likadant är det med tro och liv. Den tro du har i ditt inre, den ska överensstämma med dina gärningar och dina relationer. Allt i våra liv bör peka i samma riktning, då blir vi tydliga och trovärdiga.

Hur ser vi på varandra? Vi tror på en Gud med överflödande kärlek till oss, trots våra fel och brister. Den tron ska överensstämma med vårt sätt att se på och behandla varandra. Alla har vi fel och brister, det vet vi. Men vi kan alla leva ett rättfärdigt liv, för Jesus är vår rättfärdighet. Låt det ligga till grund när du tänker på hur andra lever sina liv.

I den helige Ande kan du ha kontroll i ditt liv även om du blir ansatt av andra.

Paulus skrev i 2 Korintierbrevet: *Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss, och livet i er.* 2Kor 4:7-12

Vilka möjligheter vi har att visa på Jesus!