

Text: Gal 4:4-7

Så har vi firat jul. Vi har väntat på den här tiden, en del har väntat under adventstiden och andra hela året. För en del tycktes det aldrig bli jul och för andra passerade julen alldeles för fort. Det är svårt att glömma bort julen. Hela samhället påminner oss månader i förväg.

Men tänk om det inte hade blivit en första jul! Tänk om Jesus aldrig hade blivit född! Tänk om Gud fortfarande skulle vänta på rätt tillfälle att sända sin Son i världen! Vad hade vi gjort på söndagarna?

När tiden var inne, läste vi. Som om Gud skulle vänta på att rätt tid skulle komma till honom. Den grekiska grundtexten säger något annat: [to pleroma tou kronou] – *när tiden var fullbordad*. Gud har tiden och skeendet i sin hand och styr alltsammans. Han fullbordar tiden. Tänk om tidens fullbordan inte hade varit ännu! Två punkter kring detta ska vi se på.

1. Tiden var redo. Det var 400 års tystnad mellan GT och NT – mellan profeten Malaki och evangelierna. Det fanns inga profeter, inga skrifter skrevs, himlen verkade vara tyst. Gud förberedde jorden för sin Sons ankomst. Hur gjorde han det, hur förberedde han för Jesu ankomst under de 400 åren? Några tänkbara scenarion är följande:

a) Gud använde grekerna. Alexander den store erövrade Persien, Egypten och nästan hela den dåtida kända världen och det grekiska språket blev världsspråk på 300-talet f.Kr. Gud behövde ett universellt språk så att när Jesus föddes, det glada budskapet kunde spridas över världen. Alla kunde lite grekiska ungefär som vi nu kan engelska. Nya Testamentet är skrivet på grekiska.

b) Gud använde romarna. År 63 f.Kr. erövrade romarna grekerna. Då blev det ett regentskap över hela den dåtida världen – romarriket. Det behövdes inga pass för att resa mellan länder, det fanns ingen rädsla för fiendeland, inga krig mellan länder. Apostlarna var fria att resa över världen med evangeliet för det fanns bara ett regentskap – Rom.

c) Gud behövde ett bra vägnät så att människor kunde resa fritt och enkelt med budskapet om Jesus. Alla känner vi ju till romarrikets vägnät. ”Alla vägar bär till Rom”, heter det ju. Romarnas vägar fanns överallt och ledde överallt.

Under 400 år av upplevd tystnad förberedde Gud Jesu ankomst genom att ordna bra förutsättningar för kristendomens spridande. Gud väntade inte på att rätt tid skulle infinna sig, han förberedde allt och så blev tiden fullbordad. Observera att detta är bara möjliga teorier om Guds handlande under de 400 åren.

2. Jesus var redo. Jesus var redo att komma till jorden. Om du har flyttat i vuxen ålder så vet du vad det innebär att flytta. Man har mer än man tror och det är så mycket som ska ordnas, med adressändring, telefon, internet, kanske nytt jobb och ny skola till barnen. Alla möbler och husgeråd ska med.

Sonen flyttade. Tänk vilken förändring för honom att flytta från himlen till jorden. Paulus skriver om det i Fil 2:6-8 *Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors.* Han lämnade allt, palats, sin tron, rikedom och välstånd för att gå på dammiga vägar utan ett riktigt hem för att så småningom dö på ett kors.

Efter 400 års tystnad var Gud redo att sända sin Son, inte bara ännu en profet. **Jesus var redo, världen var redo och Gud var redo.**

Men tänk om tiden inte hade blivit fullbordad som den blev. Då hade människor levt som på GT:s tid i förhållande till Gud. Vi skulle inte ha en relation till Gud som en Far. Vi skulle inte be Vår Fader utan se på Gud som en sträng domare, om vi ens kände honom. Vi skulle inte veta om något hopp om en himmel eller ett evigt liv. Det var ju Jesus som kom med himlen till människor.

Men nu har tiden en gång fullbordats. Gud valde en ung kvinna att vara mor till Jesus. Han föddes och växte upp för att dö på ett kors för din och min skull. Paulus skriver att vi därigenom fick söners rätt och vi blev arvtagare tillsammans med Jesus. Eftersom vi är söner har vi fått Sonens Ande i våra hjärtan och Anden ropar Abba! Fader!.

Jesus säger också vid ett tillfälle: Joh 15:15 *Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader.*

Vi är alltså Jesu vänner och Guds söner, Guds barn.

Tro inte att ditt liv är fullt av tillfälligheter som Gud lyckas använda för sina syften. Gud har en plan för ditt liv, han har tänkt ditt liv med ett syfte. Han har beredda gärningar som du får gå i. Våga tolka ditt liv på det sättet och lyssna efter Andens röst och ledning för ditt liv. Vem vet vad du får vara med om då! Kanske tiden blir fullbordad i ditt liv också och du får vara med om underbara saker som Gud gör genom dig. Sådant har ju skett förr med människor. Nu kan det ske med dig. Amen