

Men jag då ...? I korset är alla inneslutna

Text: Joh 12:1-19

Jesus hade personliga vänner, alltså människor som stod honom närmare än vad andra gjorde. Exempel på sådana människor kan vi se i texten - Marta, Maria och Lasaros. Andra exempel är Petrus, Jakob och Johannes. Också i detta var Jesus en sann människa, han hade vänner och "bästisar". Vid en del tillfällen kan vi ana en avundsjuka bland en del av lärjungarna. Alla ville ju vara nära Mästaren.

Somliga hade det svårt. Sackaios, t.ex. På grund av sin sociala status och sin kortväxthet hade han svårt att få till ett möte med Jesus. Här visade dock Jesus att han kunde och ville ordna ett möte med den som i världen ingenting var.

Efter sitt besök i Betania begav sig så Jesus in mot Jerusalem. Som oftast föregicks han av ryktet om hans ankomst. Så när han väl var på väg in i staden, var gatan kantad av folk som ville hylla Jesus som Kung. Man erkände att han kom i herrens namn.

Givetvis fanns det många olika sorters människor där, i vimlet längs vägen. Där fanns ledargestalter som inspirerade till hosianna-ropen, där fanns ficktjuvar som tog tillfället i akt, där fanns skriftlärda och fariséer som försökte stoppa alltsammans, där fanns små oansenliga människor som längtade efter att få möta Jesus men som aldrig skulle kunna ta sig fram i främsta ledet.

Visst är det likadant ibland oss. Vi kanske inte har ficktjuvar ibland oss, men de små finns i alla fall. Längtan efter Jesus är vi många som delar. *"Men jag då, ska han se mig?"*

Det är en absurd situation, för mitt i festen är det ju så att Jesus är på väg till sin korsdöd, och han vet om det. Låt oss tänka på Jesus en stund - han som visste vad han gjorde.

Det fantastiska är, att i korset är vi alla inneslutna. Alla finns med, ingen är glömd, alla är sedda. Men jag,då ...? Ja, också du.

Jag är övertygad om att när Jesus red in i Jerusalem så såg han varenda en som stod där. Däri är han sann Gud.

Det var för denna stund han hade kommit. Jesus kom till jorden för att dö. Allt vad Jesus stod för och gjorde var inriktat på att han skulle dö, och där fanns du och jag med. Han dog för att du skulle leva. Han dog för dig, då får du leva för honom. Allt annat än att leva för honom är egentligen att betrakta som dött. Det är därför som en kristen inte har något annat liv än Jesus-livet att leva.

Händelserna kring palmsöndag och stilla veckan innehåller svaren på all vår andliga längtan och all vår hunger och törst efter gemenskap och liv. Visst har han sett dig och tänkt just på dig. Han räcker till för det.

Så fatta din palmkvist och hälsa honom som lever igen, välkommen in i ditt liv.

Där finns han just för dig - hög som låg, fattig och rik, syndare.



”Låt barnen komma till mig”

EFS möter barns behov över hela världen. Vårt diakonala arbete ser olika ut, men sker alltid där det bäst behövs. Var med och bär omsorgen om ”de minsta”!



Ge via Swish 901 00 26
eller bankgiro 900-9903.

Skriv Påsk i meddelandet.